

KLUBLIED N.T.W.C.

Refrein :

Hij fietste van kroegie naar kroegie
Al deden zijn kuiten zo zeer
In elk cafeetje daar vroeg ie
Geef mij een sezoenske meneer

Van Martens kreeg hij ene training
Van Cuyvers kreeg hij ene fiets
De rest moest hij doen met zijn benen
Ik vind dat is toch al heel iets
De ander die namen maar pillen
Maar hij deed dat met ne sezoens
Ene echte zo komt g'er nog tegen
Al moet hij dan ook door de regen

Kilometers die miek hij met bosjes
Al zaten zijn tanden wat losjes
En was hij een beetje van huis
Dan vond hij de weg al niet meer
Hij sliep in hotels en ook stallen
Maar dat miek hem alles niks uit
Ne palm en sezoenske is alles
Dan was hij zo vreed als een kind

Toen ging hij ook maar bij een klubke
Dat is al een effen geleëen
Daar werd hij uitstekend ontvangen
En drinken kon daar iedereen
De brouwer die heeft er geen schuld aan
De trainings die waren zo schoon
En een ding kan ik nog vertellen
Het moest maar zo lekker nie zijn